



Deze route voert u door de prachtige natuur van de Veluwe ten noorden van het mooie dorpje Garderen. U fietst door het Speulderbos via Drie richting Putten, waarna u over de Ermelosche heide, door Staverden en Uddel weer in Garderen terugkomt. *Onderweg kunt u naar wens van de route afwijken voor leuke plekjes die de moeite van een bezoekje waard zijn (gemarkeerd met een \*).*

**Vanuit de molen gaat u linksaf en volgt u de knooppunten:**

**58 - 13 - 59 - 97\* - 56\* - 48 - 34 - 80 - 39 - 78 - 79\* - 96 - 11 - 83 - 67 - 86 - 01 - 03 - 02 - 61 - 60 - 59 - 13 - 58**

en vandaar indien gewenst weer terug naar de molen door knooppunt 81 te volgen.

**Het Solse Gat** – Na knooppunt 97, bij paddenstoel 21667/001 linksaf. Na 200 m rechtsgelegen.

De legende van het het Solse gat, nu een grote kuil tussen de heuvels, gaat over een boos klooster dat daar gestaan zou hebben en waarvan alle monniken hun ziel aan de duivel hadden verkocht. Ze leidden een leven van overdaad en weelde en midden in de nacht werd, tezamen met alle heksen en spoken uit de omgeving, de zwarte mis gelezen. Dat heeft tot in een stormachtige kerstnacht geduurd, toen de dorpelingen midden in de nacht plotseling één hevige donderslag hoorden. De volgende ochtend bleek dat het klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijszingwekkend diepe kuil ontstaan was. Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse gat een vreemd geluid. De klokken van het verzonken klooster beginnen te luiden, eerst zacht, maar steeds harder en beklemmer. Dan komen uit het duister van de brede laan de geesten van de monniken. Al klagend wandelen ze langzaam en gebogen rondom het gat, van waaruit een blauwe gloed opstijgt. Ze zweven uiteen, om opnieuw in een lange rij langzaam naar voren te treden. Dit gaat door tot aan het daglicht, dan vluchten ze jammerend weg in het diepste duister van de sombere kuil. Zodra de zon schijnt, is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er rustig en men zou er haast aan twifelen, dat even tevoren de schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil van het Solse gat.

*Uit: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné (Scheltens & Giltay, 1921).*

**Landgoed Schovenhorst** Bij knooppunt 56 rechtdoor, de Nieuwe Prinsenweg volgen (2 km v.v.).

Landgoed Schovenhorst is vermaard om zijn bomentuinen. Om na te gaan welke boomsoorten geschikt zouden zijn voor de Nederlandse bosbouw zijn bomen uit de hele wereld hier samengebracht. Dwalend door de tuinen en arboretum ontdekt u majestueuze bomen van exotische komaf, natuurlijke en door mens gemaakte kunstwerken en stille paadjes die je fantasie prikkelen.

Het 'hoogte' punt, de Bostoren, laat u het bos van een andere kant zien. De beklimming van de toren is een avontuur op zich door het steeds veranderende perspectief, een galerij met nestkasten en een spectaculair vrij hangende klimkooi voor durfballen. Eenmaal op de top van dit architectonische hoogstandje is de beloning een prachtig uitzicht over de Veluwe. Onderaan de Bostoren treft u een kaartjesautomaat waar u met uw pinpas kaartjes (€ 4,= p.p.) kunt kopen.



### **Schaapskool Ermelo Tussen knooppunt 79 en 96**

Aan de rand van de Ermelosche Heide staat een schaapskooi, waarin zo'n 400 Veluwe heideschappen kunnen overnachten. Overdag loopt de kudde met herder en honden over de heide; de schapen worden ingezet voor de begrazing.



Naast de schaapskooi staat het Bezoekerscentrum met veel informatie over de schaapskudde en de natuur. De toegang is gratis. Er is een kleine speeltuin en een landschapswinkel.

### **Staverden Bij knooppunten 86 en voor 01.**

Staverden is met haar 52 inwoners in 2012 officieel uitgeroepen tot de kleinste stad van de Benelux. In de 13<sup>de</sup> eeuw had graaf Reinoud van Gelder plannen voor het bouwen van een stad en in 1298 werden de stadsrechten voor Staverden ook officieel verleend. Uiteindelijk zijn echter alleen een 'kasteel', slotgracht en een ommuurde tuin gebouwd; het mooie Landgoed Staverden. Dat ook wel de Witte Pauwenburcht wordt genoemd, want al sinds 1400 worden er namelijk witte pauwen op dit slot gehouden. Inmiddels wonen er geen adellieden meer in Staverden en wordt het landgoed gebruikt als locatie voor feestjes, vergaderingen en huwelijken. Op het landgoed kunt u desgewenst in de Brasserie terecht voor een kopje koffie, lunch, high tea, picknick of diner (maandag en dinsdag gesloten!). Het huis zelf is niet te bezichtigen.



Achter boerderij De Molen ligt het bezoekerscentrum van Staverden, waar u meer informatie kunt vinden over Staverden en waar de kinderen zich kunnen vermaken met interactieve computerprogramma's en een houten melkkoe.

TIP Garderen, Oud Milligenseweg 5, 3886 MB Garderen

Tel. 0577 461566, Email: [touristinfo@gogarderen.nl](mailto:touristinfo@gogarderen.nl), [www.gobarneveld.nl](http://www.gobarneveld.nl)

© TIP Garderen 2018

# FIETSROUTE DOOR DE ACHTERTUIN VAN GARDEREN

(plm. 34 km)

